

Een dialoog over creativiteit.

De wereld van een andere kant bekijken, en kinderen daarin meenemen? In de wereld van nu kun je die vaardigheid goed gebruiken.

HET CREATIEVE PAD

Het creatieve pad ligt vol onverwachte avonturen.

Ga je mee?

Kan ik dat wel? Ik ben helemaal niet creatief.

HO! Iedereen is creatief! Je remt je creativiteit door te denken dat je het niet kunt. Overal liggen ideeën.

Wat is dat dan, creativiteit?

Creativiteit is verbinden wat, door jou, nog niet eerder verbonden is.

Als je iets leuk vindt of er goed in bent, kun je er ook creatiever in zijn. Zoek iets waar je blij van wordt, dan raak je makkelijker in een flow.

Het zit echt allemaal al in je. Gooi het in je creatieve wasmachine.

Hoe dan? Het lukt mij niet. Help!

FLOW

HUMOR HELPT

JAAAA, jij snapt 't!

Gewoon beginnen dus, en lekker klooiën?

Hier loopt het vast. Een obstakel, ik kan echt niet verder.

Een obstakel brengt je van je normale pad. Je hersenen nemen een andere afslag en je gaat anders denken. Dus, zie je apen en beren op de weg? Zet ze lekker in de poppenhoek!

AFBLIJVEN!

'Het is niet zozeer de kunst om de aan knop te vinden, maar om van de uitknop af te blijven.' Dat geldt voor kinderen en ook voor jezelf.



Kijk, luister, ruik, proef, voel met aandacht.

Verbeeld, associeer, verdwaal, bedenk 100 mogelijkheden.

Deel, kijk en denk samen, maak het beter.

Probeer, maak, speel, puzzel, combineer ideeën.

Toeval

Open een willekeurig boek. Kies een schilderij. Kies een kleur of een letter... Wat zegt dat over waar je mee bezig bent?

Anders

Maak het groot, klein, dik, vloeibaar. Verander de kleur, het materiaal. Geef het oogjes.

Vraag

Stel jezelf een spannende vraag. Als je het (saai) antwoord al weet, komt er geen nieuwe gedachte.

Vragen

Anders

Toeval

Tijd

CREATIVITEIT IS PING-PONGEN TUSSEN JE TWEE HERSENHELFTEN

Creativi-tijd

Neem ruimte, een kopje thee; Wandel, mijmer, neem een douche.

ALS JE VOORAF AL WEET WAT JE KINDEREN GAAN MAKEN, WEET JE BIJNA ZEKER DAT ZE HUN VERBEELDING NIET GEBRUIKEN.

Hallo?! Is daar iemand

Kijk en luister vooral naar de kinderen.

Lukt het nog niet? Nodig een kunstenaar uit (die kijkt anders) en doe het samen.

